



GIVE PEACE A CHANCE

Donderdag 10 november // 20 uur // Kerk Herent

Vrede is van alle tijden, of net niet. 'All we are saying is: give peace a chance!' John Lennon & The Plastic Ono Band zongen het al in 1969 als een eeuwigdurende mantra. Het Herentse koor Nieuwdauw en Vrienden nemen de draad weer op en zingen vredesliederen uit zoveel jaren geschiedenis: van 'Da Pacem Domine' tot 'Find the cost of Freedom'.

Het mooie 'Prayer for Ukraine' en 'We shall overcome' (in het Oekraïens), krijgen een eervolle plaats. Het concert wordt opgedragen aan alle Oekraïners.

Met:

Nieuwdauw, Frères Sourire, Paul, Leni & Bart

Heidi De Creus, accordeon, Anne Op De Beeck, orgel, Frans Van Hulle, hobo,

Kathleen Janssens, viool, Emma Claes, cello, Eric Van Leuven, cello, Seppe Deckers, contrabas

Tickets (12 euro of uitpas tarief) en info: www.gcdewildeman.be of 016 85 30 20

